

## Huset i Skottorp

För mig och mina syskon har huset i Skottorp alltid varit en magisk plats. Det var så spännande med alla rum och i nästan varje rum fanns en hemlig lucka, antingen i en möbel eller i väggen. Det första vi brukade göra när vi kom dit var att springa in i den magnifika matsalen och skruva upp det stora golvuret som stod där. Då strömmade det ut musik ur klockan och vi dansade runt det stora matsalsbordet till tonerna av Carmen. Matsalen hade både vägg och takmålningar och det kändes som att dansa i ett palats. På väggen i kontoret hängde en tavla över en man med en gitarr i knät och senare fick vi veta att det var han som hade skänkt golvuret till sin kusin Lydia (som var vår pappas mormor). Gitarrspelaren hette för övrigt Carl Hagman och han blev en berömd operasångare i Moskva. Han var kusin till Lydia och växte upp i Halmstad där han jobbade på gjuteriet. Hans mor tyckte att det var viktigt med utbildning och satte Carl i läroverket. Han blev upptäckt för sin fina sångröst och därav hamnade han i Moskva. Där träffade han sin blivande fru Nadasha som var mycket förmögen och de levde ett gott liv i Moskva. Carl skrev flera brev till sin lilla kusin Lydia i Skottorp och några av breven är bevarade.

Jag och mina syskon utforskade alltid alla rummen i huset i Skottorp för att se om det hänt något nytt. I vita rummet fick vi röra oss försiktigt och helst inte sitta på stolarna. Där hängde ett brev från kungen (Gustav V) med ett foto på där han tittade strängt på oss. Det vita rummet var så fint och här blev alla jubilarer firade när de fyllde jämnt.

Huset i Skottorp uppfördes av Elof och Lydia Ahlstrom. Elof föddes 1875 i Östra Karup och kom till Skummeslövs gård tillsammans med sin far. Efter ett tag blev unge Elof rättare på gården och ansvarig för produktionen och köpte därefter halva gården och byggde huset i Skottorp som stod klart 1922. Han gifte sig med Lydia Pettersson och de fick fem barn. Tre av barnen dog tidigt och Inga som var vår pappas mor och hennes syster Margit levde kvar i huset och tog hand om sina föräldrar. Elof blev 103 år gammal och det finns många tidningsurklipp om honom där han berättar om sitt liv. Elof berättade gärna om den gången Gustav V besökte huset i Skottorp.

Han berättade att kungen var på fältövning och att han såg den vackra och inbjudande trädgården och sa ” Här har ni det verkligen trevligt...Får jag komma hit och äta min lunch?” -Välkommen sa Elof och Lydia och dukade fram med vad huset kunde erbjuda. Efter lunchen önskade kungen att vila en stund. Han gick in i huset och vilade på den soffa som än idag kallas kungasoffan. Han lär också ha sagt ” Bor alla såhär vackert på landet? ”

Som tack sände kungen senare sitt foto med en varm hälsning och brevet hängdes upp i det vita rummet. Elof och Lydia arbetade hårt, de hade kreatur och åkrar där de odlade bland annat lin. Lydia vävde fina linnedukar och handdukar av det egna linet och mycket av det är kvar och välbevarat. Men de hade också tid att gå på bjudningar och Elof berättar att de var på flertalet fester i det hus som Carl Hagman köpte och som kallades Buena Vista. Huset låg i Båstad och det talas om att villan hade över 50 rum.

När Elof gick bort 1978 bodde Inga och Margit kvar i huset och efter deras bortgång flyttade vår far dit och bodde där. Vår far gick bort hösten -24 och mycket av både möblemang och inredning har varit kvar såsom det alltid har sett ut.